

Leysin Soir

Het weer: We zijn toegekomen met sneeuw, er was af en toe wat zon, maar meestal bewolkt.

Het skiën:

Vandaag werden onze kinderen voorzien van hun skimateriaal. Dat ging bijzonder vlot.

Ze kijken uit naar hun eerste ski-ervaringen.

Morgen zullen ze met al hun materiaal de skiterreinen moeten gaan veroveren.

We wensen hen uiteraard veel succes!

Een onvergetelijk moment:

Toekomen in een vers pak sneeuw.

Opleggen van sneeuwkettingen om verder te kunnen met de bus.

Aankomen en verkennen van het hotel.

Skimateriaal krijgen.

Menu van de dag

Middag

Erwtensoep

Kalkoenlapje met boontjes en aardappelen

Appel

Avond

Kippenbil met rijst en currysaus

en ananas

Als dessert: vanillepudding

**DE WANDELING:
VERKENNINGSWANDELING
MET AANDACHT VOOR DE
HUIZENBOUW,
BESCHERMING TEGEN DE
KOU EN TOT SLOT DE
VERKENNING VAN DE
SKIPISTES.**

Avondactiviteit: voor het eten naar het toneeltje door de moni's, na het eten, brieven schrijven, douchen, dagboekje invullen en na een verhaaltje tijdig naar bed. Bekomen van de busreis!

Een grappig moment: Bij het oprijden naar Leysin zijn er heel wat wijngaarden. Iemand vroeg : ' Wat voor bomen zijn dat?' Een andere antwoordde: ' Dat zijn wijnstokken.' Waarop de andere zei: ' Waar zijn de wijnflessen dan?'

BEELDEN VAN DE DAG!

