

Leyssin Soir

Het weer: een stralende zon verraste ons vanmorgen. Een staalblauwe hemel boven wit besneeuwde bergen. Om van te dromen.

HET SKIËN:

Beginners:

Vol enthousiasme aan de eerste skiles begonnen.

De eerste ervaringen zijn positief.

Gevorderden:

Eerst testen en proeven en daarna ingedeeld volgens kunnen. Nadien met de zetelift naar boven



MENU VAN DE DAG

Ontbijt

Cornflakes, boterhammen,...

Middag

Soep

Kebap

Ravioli

4-uurtje

ice-tea en koek

Avond

Spaghetti Bolognaise /Napolitaine

Dessert

De wandeling: Verkenning van het dorp. Kerkjes bezocht. Oudste deel van het dorp gezien met authentieke huizen. Teruggekeerd langs de skivelden. Toch wel wat bergop gegaan! ☺☺☺

Een druk moment : 49 kinderen voorzien van skischoenen en de bijhorende skilatten. Dit op minder dan 20 minuten en op 10m². Kom dat zien, kom dat zien!!

Bauke was er vandaag niet bij, had nog wat rust nodig, maar morgen zeker present.

Avondactiviteit:

Zangstonde, toneeltje door de moni's, voorbereiding op bezinning, kaarten schrijven en een kleine huistaak.

Een prettig moment: op het zonneterras kunnen genieten van het vieruurtje met muziek en dans een koekje en een drankje.



BEELDEN VAN DE DAG!

