

Leyssin Soir

Het weer:



Echt wandel-en skiweer!

HET SKIËN:

Beginners:

Hoera , een deel van de beginners hebben vandaag al een eerste skiliftje mogen nemen. Keileuk!

De anderen morgen.

Gevorderden:



Een ... moment:

- Behulpzaam zijn bij het afruimen van de tafel.
- Steeds weer moeten teruglopen om vergeten spullen te halen.
- Mekaar troosten bij heimwee.
- Samen spelletjes spelen en samenwerken in groep.
- Vorderingen maken bij het skiën!

MENU VAN DE DAG

Ochtend

Boterhammen, cornflakes,...

Middag

tomatensoep

Toast Hawaii,rösti, spiegelei

sinaasappel

Avond

Hamburger, uiensaus, broccoli met frietjes.

Ijsje

De wandeling: Naar Prafandaz!

Van daaruit is er mooi zicht op het meer van Genève en de Rhônevallei.

Om daar te geraken moeten onze kinderen een heel eind stijgen. Na wat puffen en blazen worden ze beloond met een prachtig panorama. De terugweg is veel makkelijker; altijd bergaf!

En iedereen keert voldaan terug!



Avondactiviteit: een bezinningsmoment.

Samen met moni Lotte nog wat avondactiviteit.

Een grappig moment: Een van de leerlingen zegt tegen de juf: 'Mijn laarzen doen zo'n pijn!' Juf antwoordt: 'Begin al met de skibot aan de juiste voet te doen, dat helpt misschien al.'

Oeps!

BEELDEN VAN DE DAG!



Ook wij doen aan de nationale pyjamadag van Bednet!