

# Leysin Soir

## Het weer:

Sneeuw, een zonnige periode, terug sneeuw, terug zon, ...



## **HET SKIËN:**

### Beginners:

*Vol enthousiasme aan de eerste skiles begonnen.*

*De eerste ervaringen zijn positief.*

### Gevorderden:

*Eerst testen en proeven en daarna ingedeeld volgens kunnen. Nadien met de zetellift naar boven en de eerste pistes afgeskied.*

## **MENU VAN DE DAG**

### *Ontbijt*

*Cornflakes, boterhammen,...*

### *Middag*

*Soep*

*Mah Mee*

*Spätzli*

### *4-uurtje*

*Fruitsap en koek*

### *Avond*

*Kip met frietjes en saladebar*

*Fruityoghurt*

## De wandeling:

We verkenden het dorp, bezochten de kerkjes en het oudste gedeelte van Leysin. Nadien zijn we langs de skipistes teruggewandeld naar het hotel. Ondertussen hielden we een sneeuwmanwedstrijd. De klas met de hoogste sneeuwman won. Leuk moment!

## **Een verrassend moment :**

**Vanmorgen de skibotten aandoen en de ski's verdelen verliep nog nooit zo snel.  
Op 1, 2, 3 stonden onze kinderen klaar om te vertrekken om te skiën.**

## **Avondactiviteit:**

**Een knutselactiviteit ter voorbereiding van het bezinningsmoment later deze week.  
Kaartjes naar het thuisfront schrijven.**

## Een heerlijk moment:

*De kinderen naar bed sturen en zien dat ze na 10 minuten in dromenland liggen.  
(Dit wel op de eerste avond van ons verblijf na een zeer vermoeiende dag.)*

### **BEELDEN VAN DE DAG!**

