

Leyssin Soir

Het weer:

**Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw.
Moet er nog sneeuw zijn?**



HET SKIËN:

Beginners:

Hoera , een deel van de beginners hebben vandaag al een eerste skiliftje mogen nemen. Keileuk!

De anderen morgen.

Gevorderden:



Een ... moment:

- **Behulpzaam zijn bij het afruimen van de tafel.**
- **Steeds weer moeten teruglopen om vergeten spullen te halen.**
- **Mekaar troosten bij heimwee.**
- **Vorderingen maken bij het skiën!**

MENU VAN DE DAG

Ochtend

Boterhammen, cornflakes,...

Middag

Groentesoep

Kebab met couscous

Mandarijn

Avond

Spaghetti bolognese/ Napolitana

Aardbei-ijs

De wandeling:

Onze wandeling werd geleid door de monitoren en ging over de woningbouw. We hebben geleerd over de typische eigenschappen van de Zwitserse woning.



Avondactiviteit: Voor het avondeten hebben we gedoucht en rustig gewerkt in onze sneeuwklasmaf. Na het eten zijn we het dankmoment gaan voorbereiden.

Een grappig moment:

Enkele van onze skiërs stonden te wachten op het zonneterras (zonder zon) terwijl de werkmans van het hotel de sneeuw ruimde. Enkele kinderen werden verrast door een sneeuwdouche. Zie foto hieronder! ;)

Een vraag van een leerling: 'Juf maakt het uit aan welke voet mijn skibot zit?'

BEELDEN VAN DE DAG!



Misschien zijn niet alle kinderen te zien, ze waren er wel allemaal bij!

