

Leysin Soir

Het weer:

De zon en wolken wisselden erkaar af. Maar we hebben toch nog voldoende van de zonnestralen kunnen genieten!



HET SKIËN: Beginners:

Iedereen is met de liften naar boven geweest en daar nemen ze de piste terug naar beneden.

Gevorderden:



ZOEF!

Een lang verwacht moment:!

Eindelijk konden we de berg afschuiven met onze slee of onze zak. Eens ze doorhadden dat het sneller ging wanneer je steeds over hetzelfde pad ging, waren ze helemaal vertrokken!

Avondactiviteit:

Het is onze laatste avond in Leysin al! De moni's hebben nog een leuk spel voorbereid. Vandaag mogen we ook wat langer opblijven, want het is afscheidsavond MET fuif voor de kinderen! Onze feestkledij ligt al klaar!

MENU VAN DE DAG

Ontbijt

Middag

Soep van de dag.

Braadworst met appelmoes en aardappelen / groentengratin

Banaan

Avond

Saladebar

Hamburger met frietjes

Afscheidstaart

De wandeling:

Vandaag maakten we een sneeuwwandeling. We trokken de bergen in en leerden over de naald- en loofbomen.

Dat de sneeuw een isolerende werking heeft door de lucht die er tussen zit, konden we zelf ondervinden. Wanneer er iemand te ver naast het pad stapte, kon je wel eens tot aan je knieën in de sneeuw zakken!

Een spijtig moment: : Beseffen dat de sneeuwklassen er al bijna opzitten. De valiezen al moeten inpakken als je nog graag wil blijven

BEELDEN VAN DE DAG!

