

Leyssin Soir

Het weer:

Vandaag hing er veel mist. Af en toe valt er ook nog wat sneeuw.



HET SKIËN:

Beginners en gevorderden

Iedereen trekt diepe sporen in een laag
versgevallen sneeuw.

Een onvergetelijk moment:

**Fier een skibrevet uit de handen van
de skimoni kunnen aannemen.**

MENU VAN DE DAG

Ontbijt

Middag

Soep

*Kippenboutje met zuiderse saus,
erwtjes en couscous*

Focaccia

Avond

*Cordon bleu met wortelpuree of
vegetarische schnitzel
dessert*

De wandeling:

Vandaag gingen we met de
eitjeslift naar het
draaiend restaurant op de
Berneuse. Tussen de
wolken door konden we het
dal zien. Maar we zagen
vooral wolken, veel wolken!

Avondactiviteit: Met de bus terug naar België .

Onze avond zal meer dan gevuld zijn.

Verwacht wordt dat onze sneeuwklassers een goed dutje gaan doen.

Een treurig moment: Afscheid moeten nemen van een plaats waar wij de afgelopen week fijne momenten samen hebben beleefd.

BEELDEN VAN DE DAG!



Na afspraak met de buschauffeur bestaat de kans dat wij vroeger in Scherpenheuvel aankomen. We brengen jullie op de hoogte met de telefoonstamboom.

Tot morgenvroeg!