

# Leysin Soir

**Het weer:** vanmorgen toegekomen in een besneeuwd Leysin. Zeker 40 cm is er gevallen. Nu wat mist met een waterzonnetje.

## **HET SKIËN:**

Vandaag werden onze kinderen voorzien van hun skimateriaal. Dat ging bijzonder vlot. Ze kijken uit naar hun eerste ski-ervaringen. Morgen zullen ze met al hun materiaal de skiterreinen moeten gaan veroveren. We wensen hen uiteraard veel succes!

## **Een onvergetelijk moment:**

**Toekomen in een dik pak sneeuw.**

**Opleggen van sneeuwkettingen om verder te kunnen met de bus.**

**Aankomen en verkennen van het hotel.**

**Skimateriaal krijgen.**

## **MENU VAN DE DAG**

*Middag*

*Bouillonsoep*

*Kalkoenlapje met bootjes en aardappelen*

*Mandarijn*

*Avond*

*Kippenbil met rijst en currysaus*

*Als dessert: vanillepudding*

De wandeling: korte verkenningstocht van het stadje Leysin.

Op zoek naar het oude en het nieuwe deel van het stadje.

Behoorlijk vermoeiend.

**Avondactiviteit: voor het eten naar het toneeltje door de moni's, na het eten, brieven schrijven, douchen, dagboekje invullen en na een verhaaltje tijdig naar bed. Bekomen van de busreis!**

*Een grappig moment: Tijdens de dalende wandeling naar het stadje vroeg er iemand of we bergaf gingen. Iemand antwoordde: "Dat zul je straks wel voelen als we teruggaan."*

## **BEELDEN VAN DE DAG!**

