

# Leysin Soir

## Het weer:

**Met een waterzonnnetje opgestaan.  
Gelukkig is het droog gebleven.  
De temperatuur was erg zacht.  
Heel wat sneeuw is reeds verdwenen.  
Dit gaat bijzonder snel.**



## **HET SKIËN:**

### Beginners:

Hoera , een deel van de beginners hebben vandaag al een eerste skiliftje mogen nemen. Keileuk!

De anderen morgen.

### Gevorderden:



## **Een smakelijk moment:**

- **Lekkere noedels met kip, smullen maar!**
- **Mmmm, eindelijk frietjes!**
- **IJsje als dessert! Joepie!**

## **MENU VAN DE DAG**

### *Ochtend*

*Boterhammen, cornflakes,...*

### *Middag*

*Soep*

*Mah Meeh noedels met kip.*

*Groentegratin*

### *Avond*

*Hamburger, uiansaus, broccoli met frietjes.*

*IJsje*

## **De wandeling:**

Vandaag zijn we heel wat meer te weten gekomen over Leysin. Erg boeiend. Zo hebben we vernomen dat het vroeger een kuuroord was. Boven aangekomen aan het station, kwam net het bergtreintje toe. Het leek wel 1910!  
Afsluitend een dalende wandeling in de diepsneeuw tot aan het hotel.

## **Avondactiviteit:**

**Zangstonde + toneeltje.**

**Na het avondeten hebben we samen vriendschapsbandjes gemaakt.**

## Een grappig moment:

De ene dag plaats te kort in de klerkast. De dag nadien véél plaats over in de klerkast. Jongens, 'Waar zijn al die kleren?' Een neusje wees in de richting van een stapel op de stoel. Natte kleren, droge kleren... alles door elkaar.

Hier was werk aan de winkel, radiatoren allemaal in gebruik.

## BEELDEN VAN DE DAG!



Robbe één dagje out, maag niet oké. Morgen weer wel paraat!



Netste kamer van de verdieping!  
Hoera!