

# Leyssin Soir

## Het weer:

Rustig genieten van het zonnetje.



## **HET SKIËN:**

### Beginners:

Iedereen is met de liften naar boven geweest en daar nemen ze de piste terug naar beneden.

### Gevorderden:

Heel wat gevorderden hebben in het Freestyle park hun hart kunnen ophalen.

## **Een kriebelmoment:**

**Met de stoeltjeslift naar beneden gaan en in de diepte heel wat skiërs kunnen bekijken.**

## **MENU VAN DE DAG**

### *Ontbijt*

### *Middag*

*Soep van de dag.*

*Cervelat met appelmoes en aardappelen.*

*Tortelloni met spinazie*

*Fruit*

### *Avond*

*Saladbar*

*Koninginnehapje met frietjes*

*Afscheidstaart*

## De wandeling:

Om boven te geraken hebben we het ons even gemakkelijk gemaakt. Stoeltjesliften brachten ons naar boven. Van daaruit een prachtige, dalende wandeling naar het dal toe.

Voor we het hotel binnenstappen, nog even ravotten in de sneeuw.



**Avondactiviteit: Slotceremonie. De kinderen mogen in een 'sjiekere outfit' naar de vriendschapsavond gaan met leuke activiteiten waarover ze zeker nog heel wat te vertellen hebben.**

*Een spijtig moment: Beseffen dat de sneeuwklassen er al bijna opzitten. De valiezen al moeten inpakken als je nog graag wil blijven.*

## **BEELDEN VAN DE DAG!**



Een reep chocolade gewonnen voor de ordelijkste kamer.

