

## **CHRISTELIJKE VISIE**

Kinderen en jongeren onderwijzen en opvoeden in deze tijd betekent, meer dan ooit de huidige samenleving onder ogen durven te zien, luisteren naar het kind en naar het evangelie, om het opvoedingsproces tot een goed eind te brengen.

Om vandaag een duidelijker inzicht te krijgen, in wat opvoeding in een eigen-tijdse school moet zijn, dienen we een klaar beeld te hebben van de maatschappij waarin de jonge mens leeft. Deze maatschappij betekent voor de opgroeiende generatie een uitdaging en een opgave.

Het is daarom nodig deze maatschappij vanuit een verantwoorde levensvisie voortdurend op haar waarde te beoordelen.

In een pluralistische en multiculturele samenleving is het hoogst belangrijk dat de school een eigen gelaat toont.

De identiteit van onze school wordt o.m. geïllustreerd door:

- de visie op het kind en de daarop geënte doelen en inhouden
- de bestaande samenwerkingsverbanden
- de werkwijzen die op school gehanteerd worden
- het algemeen klimaat van onze school

In onze schoolpastoraal maken wij extra tijd voor:

- vieringen bij het begin (vrijdag 9 september 2016 ) en einde van het schooljaar (vrijdag 30 juni 2017)
- kaarskensprocessie: zondag 6 november 2016(parochie)
- kerstviering met de lagere school en de 5- jarigen op vrijdag 23 december 2016
- jaarlijkse projecten van Welzijnszorg en Broederlijk delen
- één keer per jaar een actie voor het goede doel → koffie-stop op vrijdag 10 maart 2017
- eerste communieviering: zondag 9 april 2017 in de Mariahal om 11 uur
- hernieuwing van de doopbeloften en vormsel: zondag 28 mei 2017 te Zichem (parochie)
- opening van de mei-maand: zondag 30 april 2017 (parochie)  
Maria-viering woensdag 31 mei 2017

Schoolpastoraal is meer dan een aantal lesuren godsdienst, meer dan af en toe een religieuze viering in schoolverband. Geloof is in de christelijke school aanwezig gedurende de ganse dag.