

SCHOOLVISIE

Misschien wil jij ook wel weten wat onze school zo anders,
zo bijzonder, zo rijk...maakt?
Ben je benieuwd te weten waarom onze leerkrachten de betrokkenheid van de
kinderen
zo optimaal mogelijk maken?
We vertellen het je graag...

Langs 7 invalswegen komen reeds 400 jaar mensen naar onze stad.
Hier op deze "scherpe heuvel" zoeken mensen rust, zin, stilte...
En net in de schaduw van de eeuwenoude basiliek bruist onze school van
"leven".

Heb jij ook zo'n zin in school?
Wij, de leerkrachten zeker en vast.
We vliegen er graag in, samen met jou:
kinderen, ouders, grootouders, vrijwilligers, schoolraad,
schoolbestuur, burens en vrienden.
We nodigen je uit,
om te leven en te leren
in een warme school
waar diversiteit kan en mag.
WELKOM☺

Wie zijn we?
Een gedreven team met oog voor elk kind.
Open en ontmoetend,
dynamisch en bruisend van ideeën,
creatief met zin voor vernieuwing,
met VISIE en in DIALOOG☺

Wil jij leren om te groeien?
Dan bieden we je heel wat kansen.
We vullen gaandeweg je rugzak
met een stevig pakket aan kennis, vaardigheden en attitudes.
Zo denken wij aan: ik + ik = jij , techniek, leren leren, ict, taal , wiskunde, het
verkennen van de wereld, ...

Hoe pakken we dit aan?
Door samen te spelen, te exploreren, te experimenteren leren we van en met
elkaar,
leren we dat fouten maken mag.
We brengen je in beweging, ook op muzisch en sportief vlak.

Steeds met een vleugje humor en een positieve noot,
op zoek naar jouw talenten.
Zo krijg jij heel wat KANSEN☺.

Wie wil jij zijn?
respectvol , positief, eerlijk, dankbaar, verantwoordelijk, vergevingsgezind, ...
een gelukkig mens!

Ken jij je ritme?
Omdat jij bent wie je bent,
zorgen wij voor een groeipad op jouw maat.
Ook als je hindernissen ontmoet,
zetten wij ons in
om naar je te luisteren en je te motiveren,
om je te troosten en je een schouderklopje te geven,
om je uit te dagen en je grenzen te verleggen.
Samen met jou en je ouders
zoeken wij de beste weg,
zodat je kan blijven groeien.
Want jij bent UNIEK!☺

Luister jij ook met je hart?
In de Onze Lieve Vrouw basisschool
ga je net als Maria zorgzaam om met elkaar.
Verhalen over Jezus vertellen je dat luisteren met je hart
de wereld mooier kan maken.
Door andersdenkenden en andersgelovigen écht te ontmoeten
kan je groeien in verbondenheid.

Met veel zin,
de nodige zelfredzaamheid
en op jouw zelfstandige manier,
geef je jezelf richting
om je tocht in de grote wereld verder te zetten.

En samen vliegen we zo naar
de toekomst.

